

## Nieuwsbrief

nr. 38 (15 september 2022)

(volgende nieuwsbrief 6 oktober, kopij inleveren uiterlijk 4 oktober)



*Vanwege vakantie van Annemarie Hazebroek geen meditatie maar een verslag van de Startzondag.*

**Startzondag:** Op zondag 11 september hadden wij onze startzondag. Het landelijk thema "aan tafel" was ook ons thema. Samen hadden wij eten meegebracht voor elkaar. Maar niet alleen voor elkaar ook aan de Voedselbank werd gedacht. De voorbereidingen voor deze startzondag zijn gedaan door: Fenneke Groenbroek, Mariëtte Verweij, Noah Fontijn en Margrietha Wolfs-Fontijn. En ze hebben er iets moois van gemaakt!

De voorganger was ds. Wolf Jöhlinger en de organist Rob Brunekreeft.

Aan het begin van de dienst werd de avondmaaltafel door kinderen gedekt met bord, bestek en beker. Daarna kwam de avondmaalschaal en -beker en de kaarsen op de tafel.

Na de groet van ds. Wolf Jöhlinger brachten wij elkaar de vredesgroet van Jezus.

Drie jongeren gingen met ons voor in gebed en vervolgens gingen de kinderen met de KND-kaars naar de KND, maar eerst zongen wij hen samen nog toe.

De dienst ging over de Emmaüsgangers en dat zij via de maaltijd begrepen dat Jezus met hun aan tafel zat. Ds. Wolf Jöhlinger, Fenneke Groenbroek en Klaas Oosterhof lazen het Schriftgedeelte hierover. Aan het einde van de dienst kwamen de kinderen weer terug. Ze vertelden dat ze fabrieksmatig waren bezig geweest. Later begrepen wij wat dit was ...

Samen gaven wij voorbeden door aan ds. Wolf Jöhlinger en zo kwam er dan een einde aan een mooie startdienst. Margrietha Wolfs-Fontijn vertelde aan het einde van de dienst wat de bedoeling was na deze dienst. Vervolgens gingen we naar Het Trefpunt voor koffie/thee met een koekje en gezellig bijpraten. Vooraf kreeg eenieder een gekleurd kaartje waarop je je naam mocht schrijven. Op de tafels stond eenzelfde kleur en daar kon je dan gaan zitten. Zo werden we lekker gemixt en kwam je eens bij een ander te zitten.

Na de koffie/thee mochten we dan de mooie tafels met lekkers inspecteren en natuurlijk dit lekkers opeten. Eenieder had goed zijn best gedaan om eten mee te nemen en alles zag er heel goed uit. Er was meer dan genoeg. Ook het fabriekswerk van de KND (een vruchten "shaslick") zag er prachtig uit en was ook nog heel lekker. Iedereen liet zich dit goed smaken.

Na het eten mocht men een "partner" uitzoeken. Op het gekleurde kaartje stond een afbeelding. Het was bijna een memoriespel om je "partner" te zoeken. Met deze "partner" ging je een stelling bespreken". Dit mocht je overal doen. Vanwege het mooie weer gingen velen naar buiten. Vervolgens weer terug voor de nabespreking en tegen twee uur naar huis.

Een mooie ochtend en een stukje middag, goed verzorgd zowel betreft het geestelijke als het inwendige van de mens. We kunnen er denk ik samen als vier gemeenten weer tegenaan om het nieuwe seizoen te beginnen.

De organisatie en iedereen die iets heeft bijgedragen aan deze Startzondag bedankt!

Link naar de foto's van de Startzondag: <https://photos.app.goo.gl/RLHdQLMn67YcR1G96>

Link naar de opname van Roelf Wind van de dienst: <https://youtu.be/KHblU7y7G18>

## Nieuws vanuit onze kerken

**Oproep:** Geen nieuws vanuit onze kerken maar een oproep van Stichting Welzijn Westerwolde. Zij zijn druk bezig om "de Grenshof" in Bellingwolde geschikt te maken voor Oekraïense vluchtelingen met name moeders met kinderen. Om het gezellig voor hen te maken in de woonunits is men op zoek naar vrijwilligers die hiervoor zorg willen dragen. Materiaal en spullen zijn voorhanden alleen moet alles een plek krijgen en daar is menskracht voor nodig. Lijkt u het wat om tijdelijk hierin wat te betekenen meldt u zich dan zo spoedig mogelijk aan. De eerste bewoners zijn er al. Reiskosten worden vergoed. Aanmelden of informatie bij: Fenna Kip [f.kip@welzijnwesterwolde.nl](mailto:f.kip@welzijnwesterwolde.nl) of 06 119 028 89.

## Diensten de komende tijd vanuit de kerk

- De diensten zijn altijd digitaal te volgen via de kerk waar de dienst gehouden wordt volgens het rooster. In de Magnuskerk te Bellingwolde is dat via "Kerkdienstgemist.nl". Voor de kerken in Blijham, Vriescheloo en Wedde is dit via "Kerkomroep.nl".  
Zie voor de bankrekeningnummers voor de collectes Gaandeweg of de websites.
- Het lied van de maand september is lied 857: Jij zoekt mij, mens waar ben je?
- Het lied van de maand in oktober is lied 918: Stem die de stenen breekt.
- Na iedere dienst is er koffie/thee drinken.

zondag 18 september een dienst in Wedde om 09:30 uur  
voorganger: ds. W. Jöhlinger  
organist: dhr. J. Eefting  
collecte: KIA Zending en Kerk met een extra collecte voor Children's Relief

zondag 25 september een dienst in Blijham om 09:30 uur  
voorganger: ds. R. Mulderij  
organist: dhr. H.J.M. Roelofs  
collecte: KIA Zending en Kerk met een extra collecte voor de Jeugd

zondag 2 oktober een dienst in Vriescheloo om 09:30 uur  
voorganger: ds. W. Jöhlinger  
organist: mw. E. de Boer m.m.v. cantorij Westerwolde o.l.v. dhr. R. Wind  
collecte: Kerk & Israël en Kerk met een extra collecte voor Roemenië

### **Bloemen vanuit onze kerken gingen:**

Zondag 28 augustus vanuit Blijham naar mw. Tielemans.

Zondag 4 september vanuit Bellingwolde naar de fam. Terwan vanwege hun 40-jarig huwelijk en de fam. Heeling vanwege hun 55-jarig huwelijk.

### **Activiteiten voor iedereen in onze gemeenten:**

- Open Koffieochtenden: Elke laatste woensdag van de maand in het Trefpunt in Vriescheloo van 10:00 – 11:30 uur. Voor iedereen uit Bellingwolde, Blijham, Vriescheloo en Wedde. Jong, oud, man, vrouw, kerkelijk, niet kerkelijk zijn welkom.  
Info en/of opgave voor vervoer: Johanna Hulsman, tel 0597-541147 of Woutje Boomsma, tel 06-51350018

Meer informatie omtrent bovenstaande activiteiten of andere activiteiten kunt u vinden op de websites van de kerken.

scriba PG BBVW Astrid Lührssen, 06 21 67 11 99 of [scriba@pkn-bellingwolde.nl](mailto:scriba@pkn-bellingwolde.nl)

### **Nieuws uit onze gemeente:**

Er zijn de komende tijd 2 jarigen en maar liefst 4 huwelijks jubilea te vermelden!

Allemaal een fijne dag gewenst.

Tot slot nog een couplet uit het prachtige lied 388, in het kader van het jaarthema:

*Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
voor ieder van ons schoon water en brood,  
een veilige plek, een plaats om te schuilen,  
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.*

*Refrein: Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:  
zij scheppen geluk! 2x*

*Met hartelijke groet  
Geeke van der Haar*

